



SRII SEMINAR

Thomas Björkander
Filosofie magister
Förstelärare

Legitimerad gymnasielärare i historia, religionsvetenskap och samhällskunskap

Dagböcker och Brev från Osmanska Riket, 1709 - 1714

Syftet med denna vistelse är att utifrån teoribildning kring främst attribution, ackulturation och stereotyper analysera den bild av den andre som ges i dagböcker och brev från svenskar belägna i Osmanska riket 1709-1714, samt motsvarande bild i osmanska dokument.

Materialet från svensk sida består av nio dagböcker samt brev av olika längd från lika många personer. De gavs ut i tryckt form i olika sammanhang under första halvan av 1900-talet. Beträffande de osmanska intrycken av svenskarna är tanken att utgå från officiella brev, men här är ännu inte källsituationen helt utredd.

Under fem år vistades ett tusental svenskar i det för dem främmande och exotiska Osmanska riket, och det blev också inledningen på relationerna mellan de bägge länderna. I år är det 300 år sedan svenskarna lämnade vad de benämnde som Turkiet, och det är därmed ett extra aktuellt ämne. Det finns en del forskning om denna period, men mycket lite om hur dels svenskarna uppfattade osmanerna; och dels hur osmanerna uppfattade svenskarna som grupp och individer.

Mitt namn är Thomas Björkander, och jag är gymnasielärare verksam i Lund med magisterexamen i historia. I våras färdigställde jag en kandidatuppsats i religionspsykologi om karolinernas upplevelser i fälttåget mot Ryssland, utifrån teoribildning om religiös coping och objektrelationer.

Detta arbete är tänkt att resultera i en artikel och/eller en möjlig magisteruppsats i religionshistoria.

På seminariet kommer jag att närmare presentera vad arbetet hitintills resulterat i.

Monday, 3 November, 2014
09.30

The Dragoman House
To attend, please, contact Helin Topal
helins@srii.org.tr